



## Nyhedsbrev

*"Verden er så stor så stor,  
Lasse - Lasse lille.  
Meget større end du tror  
Lasse - Lasse lille. "*

Sådan lyder teksten i en af de gamle børnesange. Jeg husker da, at den blev sunget for mig, dengang jeg selv var lille og ny. Jo – det var jeg også engang. ☺

Det er en dejlig underfundig lille tekst, der så fint minder os om det uskyldige "barndommens land", og samtidig rummer en forældres tanker om sit lille barn i den store verden. Den verden som det lille barn engang skal indtage, være en del af og leve i – på godt og ondt.

Men jeg synes også at teksten rummer en dejlig ro – en slags forståelse af, at det ikke haster med at barnet skal erkende og rumme hele verden på en gang. Barnet lever i sit eget "barndommens land" – og opdager i sit eget tempo verden omkring sig - stykke for stykke. Det er helt som det skal være og vi skal nok nå det alt sammen.

Denne respekt for barnets eget liv og egen verdensforståelse, er noget der også kendetegner den pædagogik som Rudolf Steiner beskrev.

Efter min mening, er det et af de vigtigste elementer som vi i Skovbørnehuset forsøger at efterleve i vores arbejde.

Det vender jeg på sin vis tilbage til i nyhedsbrevets afslutning.

Ellers skal nyhedsbrevet denne gang handle om vores vej til det nye udvidede Skovbørnehus, og de mange del projekter og forløb der er i at nå godt derhen. Vi skulle jo gerne være kørt i stilling og være er helt klar til d. 1/1 2019.

Klar til at tage den nye bygning i brug, klar til at tage imod 40 – 50 nye familier og klar til at byde velkommen til 8 – 10 nye medarbejdere.

Og vi har en god Masterplan ... lykkeligvis.

Planen rummer både noget om hvordan vi får valgt og købt inventar til det nye, hvordan vi følger byggeriet til dørs, noget om forandringer på legepladsen og hvilken ansættelsesproces vi gerne vil have – men det vil jeg ikke skrive så meget om her.

Den rummer også en delplan for hvordan vi får taget nogle organisatoriske skridt i den rigtige retning allerede inden d. 1/1 – det vil jeg til gengæld gerne skrive om.

I og med at vi bliver større, betyder det også at vi skal "gøre os interessante" over for en hel del nye familier samt ansætte nye medarbejdere, der gerne skal være "de helt rigtige".

Sidst men ikke mindst skal vi finde os til rette i det ny, uden at miste os selv, vores pædagogiske identitet og grundlag.

Alt det forudsætter at vores profil står klart og tydeligt. Hvordan vi vil arbejde med det, vil jeg også gerne orientere jer om – jeg tror egentlig, at jeg begynder med det.

### **Projekt fotoreportage – Skovbørnehuset set igennem et kamera.**

Jeg har fundet og lavet en aftale med to dygtige, topmotiverede og engagerede amatørfotoografer, om at lave en fotoreportage om børnelivet og dagligdagen i Skovbørnehuset. Som jeg var inde på ovenfor, er hensigten med en fotoreportage, at nye familier og potentielle medarbejdere får en anderledes spændende og beskrivende måde at møde Skovbørnehuset på. På samme måde vil vi selv i fotografierne forhåbentlig kunne se vores pædagogiske identitet og grundlag udfolde sig.

Tanken er, at fotorapportagen kan bruges indadtil i vores materiale om Skovbørnehuset, og f.eks. pryde vores vægge i huset. Men tanken er også at fotoreportagen kan bruges udadtil i en opmærksomhedskampagne for Skovbørnehuset. Lige præcis hvorledes ved jeg ikke – vi må se hvilke muligheder der byder sig.

Men det er jo jeres børn og mine medarbejdere der kommer til at være på fotografierne. Derfor er det meget vigtigt at jeg her får gjort klart at ingen personer – børn eller medarbejdere – kommer til at figurere i noget materiale – det være sig indadtil eller udadtil – uden en udtrykkelig tilladelse.

Jeg har indtil videre lavet en tilmelding/framelding på Tabulex under "Tilladelser" – hvor jeg vil bede jer om at tage stilling til om jeres barn/børn må være en del af projektet.

Når vi har fundet frem til de fotografier vi gerne vil bruge, vil I derpå også blive kontaktet direkte af mig.

Fotograferne – Mette og Ole – vil komme to til tre dage her i foråret og fotografere løs. Det både i vuggestuen, småbørnsgrupperne og børnehavegrupperne. De er også inviteret med på bustur.



Men hvad er det så for nogle situationer som de to skal fotografere... Jeg har foreslået at de går på jagt med deres kamera efter gode eksempler på, at børnene har god tid til egen leg i udemiljøet, har efterlignelsesværdige voksne omkring sig og indgår i glædelige og givtige fællesskaber. Det er for mig det som Skovbørnehuset går ud på. Men Ole og Mette er selvfølgelig også fri til gå efter deres eget kunstneriske instinkt.

Jeg er meget spændt på hvad "Projekt Fotoreportage" kan føre med sig. Jeg håber meget at I er med på ideen og lader jeres børn være en del af forløbet. Der er så mange dejlige og værdifulde øjeblikke hver dag med jeres børn som fortjener at blive eksponeret. Nu har vi chancen.

Og så til det der handler om at tage nogle organisatoriske skridt allerede inden d. 1/1...:

## **Ny vuggestuegruppe allerede til august.**

I er tidligere blevet orienteret om at vi pr 1.1 2019 ændre vores fordeling af grupper, så vi i de to grupperum ved fællesrummet også skal til at have vuggestuegrupper. Der bliver altså i alt 4 vuggestuegrupper i det nye Skovbørnehus.

For at få en så glidende overgang til det nye som muligt, etablerer vi allerede den ene gruppe til august. Det bliver på den nuværende Skovtroldestue. Inden da bliver grupperummet samt nogle andre basale faciliteter tilpasset til vuggestue. Det er der alt sammen en fin plan for.

Vuggestuens medarbejdere har selv fundet frem til en måde hvorpå de gerne vil gennemføre skiftet fra to til fire vuggestuegrupper. Den går ud på at den ene gruppe – Sneglene – til august deler sig i to og den ene gruppe flytter til Skovtroldestuen. De kommer til at hedde Brumbasserne. De nye vuggestuebørn vi modtager til august og frem, vil blive fordelt i de to grupper. Til januar flytter den anden del til den nuværende Krudtuglestue. På den måde får børn og medarbejdere selskab af hinanden igen til den tid.

Til januar er det så Myrernes tur til at dele sig idet, den ene halvdel flytter ind på Sneglestuen.

Der er en masse detaljer i det som bliver for omfattende at redegøre for her. Derfor holder vi en spørgetime for forældre med børn på Sneglestuen inden sommerferiens start, hvor vi vil fortælle mere nøje om det hele og I kan stille spørgsmål.

Men hvad så med Skovtrolde når nu den ene vuggestuegruppe flytter ind i deres rum?

## **5 måneder med et Skovbørnehus i ordets egentlige forstand - kun for de ældste.**

Vores kommende storegruppe – det er Skovtrolde – får deres egen stue i det nye byggeri og det skal nok blive godt. Men det rum kan vi jo først forvente er klar til januar. Indtil da har vi en plan for gruppen i de 5 måneder fra august til januar. Planen er at Jane og Kasper sammen med Pia og Mary er Skovtrolde voksne. Ligesom vi nu har en Forårslejr laver vi en Efterårslejr for Skovtrolde ude i vores ny istandsatte værksted. Det har vi gode erfaringer med.

Når så efteråret for alvor sætter ind, har vi fået lavet en lejeaftale med FDF-spejderne så vi har deres spejderhytte og område ved Korsør Lystskov til vores rådighed indtil januar. Det er ganske vist en primitiv spejderhytte, men der er både toilet, vand og varme. Det bliver en periode for Skovtrolde der på mange måder ligner det man andre steder kalder udflyttergrupper – altså hvor man er på tur i meget længere tid. Skovbørnehuset har aldrig været så meget Skovbørnehave som vi kommer til at blive i den periode. Det bliver allertid og jeg er rigtig glad for at få mulighed for sådan en ordning.

Også her er der rigtig mange detaljer som bliver for omfattende at redegøre for her, så vi holder også for jer der er forældre til Skovtroldebørn en spørgetime. I får en dato inden længe.

## **En tid med mange forandringer får snart en ende...**

I marts havde vi de første organisatoriske ændringer, hvor nye børnegrupper blev dannet. Nu tager vi næste skridt til august hvor andre grupper bliver berørt, for til sidst at tage det endelige skridt til januar. Så kan vi alle falde til ro i alt det nye. Jo - det er og bliver et år med mange forandringer. Sådan må det være, når man udvider en daginstitution i den størrelsesorden som vi gør her.

Som medarbejdergruppe synes jeg, at vi kan være stolte og tilfredse med vores indsats i alt det her.

Til januar trænger vi nok også til ro på den front.

Men det hele er jo først rigtig lykkedes hvis alle vores anstrengelser er til gavn for børnene. Som jeg skrev indledningsvis, har vi i Skovbørnehuset et stort mål i at børnene må få lov til at indtage verden i deres eget tempo, i trygge og genkendelige omgivelser, hvor kendte vedkomne voksne er nær ved.

Sådan skal det være. Også selvom voksenverden trænger sig på, med al sin foranderlighed, travlhed og uforudsigelighed.

Måske vi fortravlede voksne kan finde noget fredsommelighed, når vi indimellem får lov til at være med i børnenes verden.

Venlig hilsen  
Henrik  
[hegra@slagelse.dk](mailto:hegra@slagelse.dk)