



Nyhedsbrev

Det er ikke nyt, at vi inden længe og omsider kan tage vores nybygning i brug og dermed også få afsluttet et meget langt forberedelsesforløb. Det nye er de mange spændende forandringer og tiltag som følger med og som vi har planlagt. Nyhedsbrevet handler denne gang om alt det praktisk/organisatoriske der sker, noget handler om pædagogik – og så har vi en udstilling om *"Barnelivet i Skovbørnehuset"* på vej, som jeg gerne vil fortælle om. Læs nu bare løs og hold godt fast - der er rigtig mange informationer:

Flyttedage

Overdragelsesdagen til det nye byggeri er sat til torsdag d. 20/12, så vi har ikke mange dage at få alting på plads i. Vi skal jo være klar til at tage imod jer alle mandag d. 3/1. Det er ikke kun stuerne der skal indrettes, men også alt hvad der er i det nye køkken, garderober og gange, alt det der skal i skuffer og skabe – for slet ikke at tale om depotet. Vi behøver heldigvis ikke at have alt på plads fra start af, og meget af det kan vi jo gå og hygge os med sammen med børnene i ugerne efter nytår.

Men fast er det, at Skovtroldene, Krudtuglerne/Billerne, Sneglene og Mejserne skal tage deres nye rum i brug lige efter nytår mandag d. 3/1. Det lyder måske af lidt, men det er en stor forandring der sker her. Skovtroldene har i skrivende stund haft deres base i værkstedet og bussen 4 mdr. Vi var spændt på hvordan det ville gå – det er heldigvis gået rigtig godt. Nu får de omsider deres grupperum igen. Tak til jer forældre for jeres velvilje og positive samarbejdsindsats i denne sammenhæng.

Nye medarbejdere

Midt i alt det nye, skal vi også sige velkommen til flere nye kolleger – nye voksne til jeres børn. Nogle kommer d. 1/12 og andre d. 1/1 – se nu bare her:

D. 1/12 begynder **Loui**/pædagog på Krudtuglerne, **Britt**/studerende på Koglerne og **Gunilla**/studerende på Rumpenissestuen. **Sandie** er jo ikke nyansat, men flytter fra Koglerne til Sneglene.

D. 1/1 begynder **Rikke**/pædagog og **Henriett**/pædagog på Mejserne. **Anesa**/medhjælper begynder hos Myrerne, **Sofie**/pædagog på Brumbasserne og **Cecilie**/pædagog på Sneglestuen. Cecilie er ansat i stedet for Ditte, der stopper hos os med udgangen af februar.

Anesa er uddannet kontorassistent og får også en sekretær funktion på kontoret, hvor hun skal assistere mig og Laila i det store nye hus.

Jeg laver et opslag på Tabulex, hvor det bliver nemmere, at få et overblik over hvem der er hvor.

Hjertelig velkommen til dem alle. Jeg glæder mig personligt rigtig meget til, at de alle skal begynde hos os. Jeg synes at vi både har været dygtige men også heldige i ansættelsesforløbet, for vi kan byde velkommen til alle tiders medarbejdere – både fagligt og personligt. I har selvfølgelig ikke mødet dem alle endnu – men det har jeg, og jeg kan lover jer, at der er noget at glæde sig til ☺

Ny ugestruktur, mest i børnehaven – men også i vuggestuen.

I vores nye Skovbørnehus bliver vi fem børnehave grupper. Vi har bestemt, at hver gruppe skal have en egentlig busdag. Det betyder, at vi også skal til at køre om fredagen, hvor vi jo ellers i 25 år har haft maddag – tænk engang...

Men når vi nu bliver så stort et hus, har vi sammen med bestyrelsen, tænkt over hvad vi skal gøre med vores maddag – den var jo helt fra start af tænkt som en dejlig aktivitet, hvor alle børn og voksne er med til at forberede måltidet sammen. Men det bliver unægtelig noget andet med ni børnegrupper. Derfor har vi bestemt, at nu skal der ske noget nyt. De 5 børnehavegrupper har fra d. 1/1 hver deres maddag tvillingestuevis; Kogler/Rumpenisser om tirsdagen, Krudtugler/Biller om onsdagen og Skovtroldene om torsdagen. Mandage og fredage kan være dage hvor vuggestuen kan booke sig ind og sammen med Tina have nogle gode køkkenstunder, men det bliver ind imellem og ikke fast. Så børnene i vuggestuen har pr. 1/1 ikke en maddag i ugen, og I forældre må til madpakkerne alle ugens dage. Men fortvivl ej, - når jeres børn kommer i børnehaven bliver fornøjelsen så meget desto større.

Tina – vores køkkenassistent – har i mange år været ansat både som medhjælper og i køkkenet, men hun er nu i køkkenet og Udekøkkenet al sin arbejdstid. Hensigten er, at vi får mange gode timer hvor børn og voksne i fællesskab tilbereder måltidet og spiser sammen. Vi har i den anledning udnævnt Tina til at være vores alle sammens **Køkkenpædagog**. Tina er derfor selvfølgelig med på maddagene i børnehaven, og bliver en slags "ekstra voksen" den dag.



Jeg er meget begejstret over at vi har fundet denne måde at bibeholde vores gode madtradition i et nyt stort Skovbørnehus, - ja, faktisk gjort den væsentligt bedre. I forældre skal vi vide, at vi med vores køkkenfaciliteter inde og ude har usædvanligt gode forhold som vi kan være stolte af – vi har jo selv fundet på det. Og nu får vi for alvor glæde af det!

En væsentlig del af vores nye struktur bliver også, at vi har øremærket mandage og fredage til at være dage som vi kan bruge på alt det som I og børnene ikke ser så meget til; Mødevirksomhed, forberedelsesarbejde, planlægning, samtaler osv. osv. Den slags er der meget af, og det har en tendens til at tage fokus på u hensigtsmæssige tidspunkter. Det betyder ikke, at der slet ikke sker noget for børnene disse dage, men blot at vi her afsætter tid til andet arbejde. Så kan vi bedre bevare fokus på et godt nærværende arbejde, som børnene virkelig kan mærke alle de andre dage.

Nye telefonnumre.

Vi har i alle årene kun haft én telefon i huset, fordi vi jo alligevel ikke var så meget inde på stuerne. Vi på kontoret har derfor også altid beredvilligt rendt rundt i hele huset når der var beskeder eller der skulle telefonsamtale. Nu har vi imidlertid også i Skovbørnehuset opdaget og erkendt "Mobiltelefonen" og alle de lyksaligheder der følger med den...

Pr. 1/12 har tvillingegrupperne en mobil som I kan ringe til og medarbejderne kan ringe fra. Jeg laver et opslag på Tabulex med numrene. Jeg vil opfordre til, at vi fortrinsvis bruger sms'er til beskeder o. lign., men det er selvfølgelig fortsat fint at samtale når der er brug for det. I kan selvfølgelig stadig også ringe på vores nuværende nummer. Det kunne jo være, at I også gerne vil tale med mig ☺

Nyt for børnene der sover eller hviler til middag.

I vores nye hus, har vi bestemt os for, at samle alle børn der hviler/sover til middag i to rum. De børn der sover lidt længere tid på Brumbassestuen og de der sover lidt mindre på den kommende Sneglestue. Samtidig vil vi også gerne ændre vores praksis for de ældste vuggestuebørn der pt. sover i krybber, så de også i højere grad sover/hviler inde. Det handler om at børnene tit ændre søvnbehov i 2 – 3 års alderen men også om, at det kan være tungt for medarbejderne at putte de store børn i krybberne. Der ud over vil vi gerne skabe en god glidende overgang til børnehaven, så ikke alt er nyt når børnene skal til at være dér.

Udstilling af Fotografier i Det Røde Tårn d. 27/1.

Og nu tilbage til fotoudstillingen som jeg nævnte i indledningen. I husker måske at vi i foråret havde to fotografer på besøg nogle dage, og det er der kommet en masse dejlige billeder ud af. Langt de fleste er taget på vores legeplads. I har haft lejlighed til at se dem, da de af og til har kørt på skærmen i fællesrummet. Men nu skal de præsenteres sammen.

Ideen og hensigten med fotografierne og udstillingen er mere end blot en:

- At forældre der skal finde plads til deres børn, får øje på- og vælger os som deres 1. prioritet.
- At give et indspark i debatten om hvad et godt børneliv er og hvordan vi kan have glæde af naturen og udeliv i den sammenhæng – helt naturligt.
- At spejle vores egne barndoms minder i nogle nutidige billeder, der egentligt ligeså godt kunne være taget for 30 år siden. Når vi bliver mindet om hvad der var godt for os engang, ved vi også noget mere om hvad vi gerne vil give vores børn i dag.

Som en optakt til udstillingen vil der være en lille opstilling – en *Teaser* - på Stor Torv i centeret i dagene op til, ligesom vi håber på at aviserne har lyst til at bringe noget omtale. Vi satser også på, at bruge jer og jeres netværk til at få skabt opmærksomhed omkring os og udstillingen. Det er da sjovest hvis der kommer nogen ... Der kommer opslag på Tabulex herom senere.

Jeg håber, at I alle vil tage godt imod alt det nye der sker, og at I - ligesom jeg - kan se at der er noget at glæde sig til. Jeg håber at I har forståelse for, at ikke alt vil være på plads fra dag ét og at vi har rigtig meget at se til. Sidst men ikke mindst – håber jeg, at I vil være med til at tage godt imod vores mange nye familier der kommer til, i det næste halve års tid.