



Dec. 2020

*Juletræet på besøg
Hilser os fra Eg og Bøg
Med besked derudefra
At det lysner dag for dag
Og at Solen fra sit skjul
Ønsker os en Glædelig Jul*

Kære forældre

Sådan lyder sidste vers i den kære Julesang "Juletræet med sin pynt" (1939) – med tekst af Mogens Lorentzen. Det er af mange grunde en rigtig dejlig Julesang – synes jeg, ikke mindst fordi der er så meget stemning og natur med i teksten. Stemning og natur er jo lige det vi kan li her i Skovbørnehuset – det vil jeg gerne skrive lidt mere om længere nede i teksten.

Først til noget af det mere alvorlige:

Coronaen har desværre fortsat et fast tag i hele landet – og jeg synes at det må være i orden at sige, at vi har været heldige at vi indtil videre er sluppet så billigt her hos os. Kun én gang har det været nødvendigt at hjemsende børn og personale pga. risiko for et Corona udbrud.

Men der er bestemt også grund til at være tilfreds med den indsats vi har gjort i fællesskab. Kommunen har sørget for ekstra rengøring, personalet på stuerne har gjort en kæmpe indsats for at efterleve sundhedsstyrelsens instrukser bl.a. med håndvask og endnu mere udeliv. I forældre har overholdt og lyttet efter de tiltag som medarbejderne og jeg har udstukket. Flere af jer har også været med til at gøre opmærksom på, hvordan vi kan gøre det endnu bedre. Tak for det hele! Jeg synes, at vi alle har været fantastisk samarbejdsvillige og jeg er sikker på, at det er en af grundene til at vi er kommet godt igennem indtil nu.

Derfor er jeg også fortrøstningsfuld, når vi nu efter nytår står over for vintermånederne, hvor mange ellers er meget bekymrede for, om vi kan holde Coronaen stangen rundt i landet. Det skal vi da nok klare i fællesskab.

Jeg har dog én bekymring – og det er hvordan vi kan sikre at alle får en Coronafri Juleferie. Vi har meget sygdom iblandt medarbejdere i huset lige nu, og de lange ventetider på test spænder ben for os hver dag, da fraværet bliver meget længere end ellers. Det gør det meget vanskeligere at overholde vores Corona-beredskab ordentligt. Dog er der forsat ikke tale om Corona-sygdom og det er da en trøst.

Sådan skulle det gerne fortsat være helt op til Jul, og da vi ved at den bedste måde at bryde smittekæderne på er, at blive hjemme så meget som muligt, har jeg denne appel til jer: Såfremt det overhovedet er muligt vil jeg bede jer om at holde jeres børn hjemme eller give dem korte dage, fra nu af.

Vi vil på samme måde gøre hvad vi kan, for at medarbejdere kan holde feriedage eller afspadsering og blive hjemme. Det er det bedste vi kan gøre lige nu.

Jeg vil dog gerne understrege, at I selvfølgelig forsat er velkomne, når I har brug for det. Sådan er det heller ikke ment, og det skal I ikke undskylde for- eller forklare ☺

Et lille kig ind i 2021

Tiden med Corona har lært os rigtig meget og jeg tror at vi i '21 vil se, at meget af det vi har lært bliver en del af vores faste pædagogiske praksis. Jeg tror ligefrem at man kan tale om en "Skovbørnehuset version 3". Som Leder er det helt vildt spændende - skal I bare vide.

Jeg tror, vi vil se nye legeområder blive etableret – vi er allerede godt i gang. Ikke med forstyrrende forhindrende hegn der skaber afstand, men med forskellige område-afmærkninger der skaber rammer og rum for god leg, nærvær og godt børneliv. Jeg tror også, at det bliver meget lettere og mere vedkommende at arbejde i som personale. Det glæder jeg mig meget til.



Bestyrelsen har også gang i et spændende arbejde, som handler om, hvordan vi har vores børnegrupper i Skovbørnehuset. Er der en bedre måde at gøre det på? Vi har 9 grupperum og 150 – 170 børn. Hvis nu vi skulle begynde forfra – hvordan ville vi så lave grupperne. Et super spændende arbejde som jeres meget engagerede bestyrelse har sat sig for at gå i dybden med. Det synes jeg også er meget relevant og super spændende.

I det forgangne år, har bestyrelsen også sat fokus på det høje børnetal vi har i vores grupper, og der er en meget bred enighed om, at vi generelt gerne vil ned i børnetal. Den proces er jeg i gang med i samarbejde med vores center. Det tegner godt og er også meget spændende.

Sidst - men ikke mindst – så har regeringen også i 2021 sat væsentlige forbedringer på dagtilbudsområdet i udsigt. Hvordan det vil falde ud ved jeg ikke endnu.

Ellers er vi klar til det nye år. Vores midlertidige Kastanjestue står klar til at tage imod 12 af vores store vuggestuebørn. Her skal de være indtil marts med. Vi har gode planer til april for vores nuværende og kommende Skovtrolde – det kommer I til at høre mere om. Det er spændende om vi får vores nye store bålhus færdigt til den tid. Det vil være rigtig godt – men det er ikke helt sikkert, vi må se.

Vores budget for '21 ser fornuftigt ud, og vi er ved at være klar til at foretage de sidste personaleansættelser i starten af det nye år, så der falder ro på alle poster rundt i huset.

Og nu tilbage til det med Stemning og Natur.

Det er to meget vigtige pejlemærker i vores pædagogiske praksis. Og det er to pejlemærker der hænger rigtig godt sammen. De hænger også rigtig godt sammen med vores indre natur – den måde vi mennesker og menneskebørn fungerer på. Hver årstid har sine egne stemninger, og forstår vi at se og mærke dem, finder vi tit en sammenhæng til vores indre liv. Eller måske en motivation – en anledning – til ny vedkommende leg som udvikler os. Det er det som Rudolf Steiner tænkningen så fint beskriver.

Ifølge vores ÅrsTidsRytme – som er vores måde at arbejde med den pædagogiske læreplan på – arbejder vi lige nu med temaet "At Glæde Sig". Vi må nok være ærlige og sige, at det ikke er et arbejde vi har nået at forberede os ret meget på rundt omkring på stuerne. Og så alligevel...

Hver dag skal børnene helst glæde sig til at komme i vuggestue og børnehave, det arbejder vi meget for. Ind imellem er der børn der ikke lige har det sådan – så arbejder vi ekstra meget for det, gerne i samarbejde med jer. Der er også af og til nogle af jer forældre der ikke altid synes at det går som det skal. Men I skal også kunne glæde jer over at have jeres barn hos os. Det vil vi og jeg gerne arbejde meget for.

Hvem glæder sig ikke lige nu til en tiltrængt juleferie (undskyld til de af jer der måske ikke har sådan en) eller til Julen - for de af os, hvor den betyder noget særligt.

Jeg håber også, at mange af jer kan se frem til en Jul der bliver nogenlunde som den plejer.

For børnene tror jeg det vigtigste er at de kan mærke at det er en særlig tid. At vi har mere tid til hinanden end vi plejer og at vi laver de hyggelige vinterting som betyder så meget; Går en stille tur i vinterlyset, har en "nattøjsdag eller to" og at vi slækker lidt på principperne, så der bliver lidt mere sukker og iPad end ellers. Børnene må også gerne se deres forældre have mere ro på – det er også vigtigt ☺

Med det vil jeg blot

"Fra Kontorets skjul – ønske jer alle en Glædelig Jul"

Henrik

hegra@slagelse.dk