



Kære Forældre

Her er et nyhedsbrev fra kontoret, mest om praktiske ting og nogle orienteringer – men der er også plads til andet:

*“En vintergæk - en sommer nar,
en fugl foruden vinger.
En lille ven som har dig kær,
en kærlig hilsen bringer
Mit navn det står med prikker - pas på det ikke stikker”*

Sådan lyder et fint gammelt vers til Gækkebrevet – og lige om lidt er det Påske!

I næste uge har vi vores påskeuge, men vi er begyndt i det små. Vi skal også nå at gøre alt hvad vi kan, for at lokke Påskeharen til Skovbørnehuset - endnu engang. Vi synger og genkalder os de mange påskesange og påskelege, som vi har haft glæde af i mange år. Det gør vi i Bålhuset, som viser sig at være et fint sted at samles. Så synger og leger vi om Else Belse Bimmelskæg der samler æg, og om Påskeharen der er til bryllupsfest og flere endnu.

Som start på ugen, skal børnene ud i legepladsens hjørner, for at lave påskereder til påskeharen. De skal helst tage sig godt ud og fyldes med gulerødder, så påskeharen får lyst til at kvittere med æg og godter.

Senere kan det være, at vi må derhen igen for at fylde op med gulerødder og rette lidt på rederne.

På den sidste dag i ugen besøger børn og voksne rederne en sidste gang, for at se om Påskeharen har været der. Indtil nu har vi været heldige alle årene! Påskeharen har været der hver gang og lagt farvede æg i rederne. En kurv med godter er også gemt til børnene.

Hvordan mon det går i år ... ?

Er der æg til os, så går vi til bakkerne og triller med dem. Sikken et postyr der bliver. Børn op og ned ad den store bakke, æg der triller over det hele, går i stykker eller bliver trådt på.

Ægge-mudder med blomme. Jo, der er nok at muntre sig over eller hyle over, alt efter hvad man er til.

Stuerne holder på skift Påskefrokost i løbet af ugen. I den anledning er bordene pyntet flot til fest og frokost.

Vi har en folder med vores påskesange – hvis I vil have én, så spørg efter den på stuen eller på kontoret.

Personale nyt:

- Kathrine fra Myrestuen er gravid og forventer at begynde sin barsel midt i maj. Hjerteligt tillykke til Kathrine med denne glædelige begivenhed. Vi har en aftale med Camilla – som lige nu er i praktik på Myrestuen – om at hun træder i Kathrines sted. Heldigt for os, at Camilla er til rådighed.
- Annette – også fra Myrestuen – skal under kniven i næste uge og er af den årsag fraværende i 8 uger. Igen er vi heldige, idet Amalie - som tidlige har arbejdet i vuggestuen – kan træde til.

Om legetøj hjemmefra.

Vi har i mange år haft en regel om at børnene ikke skal have legetøj, dukker, lege ure, legesmykker o.lign. med i børnehaven og vuggestue. Det vil jeg gerne minde om, da en del af jeres børn er begyndt at have den slags med. Det giver en del uheldig opmærksomhed og uønsket trængsel omkring garderoberne, hvor legetøjet ender. En bamse til de børn der sover/hviler er dog ok.

Legetøjet kan være med i bilen eller på cyklen, hvis I synes – men altså ikke med ind i garderoben. Hvis jeres børn beklager sig over denne regel, er I velkomne til at sige at det er Henrik der har bestemt, at de ikke må. Det er egentlig bestyrelsen der har taget beslutningen i sin tid – men lad nu det ligge. 😊



Slut med at tjekke ind og ud på AULA.

Vi har været noget søgende og usikre på hvad der egentligt fungerer bedst med at tjekke ind og ud. Under Coronaen tjekkede personalet ind og ud. Så skulle I selv gøre det – men helst ikke børnene. Det har ikke rigtig fungeret... Så der har været lidt frem og tilbage om den sag. Nu har vi besluttet i personalegruppen, at vi er mest trygge ved, at vi selv står for det. Derfor skal I fra på mandag ikke længere selv trykke ind og ud på skærmene – det gør vi. I skal så til gengæld sørge for at I får sagt goddag og farvel til os, så vi ved hvornår vi har ansvaret for jeres børn. Som en sidegevinst kan det være, at vi får talt lidt mere sammen om børnenes dag og hvad der ellers rør sig.

Fra Kalenderen:

- **D. 6/4; har vi møde i bestyrelsen.**
Bestyrelsen forholder sig til hvad der sker i huset, og ser også på hvad den nærmeste fremtid byder på.
- **D. 28/4; har vi Forældremøde, hvor I alle er inviteret. Mødet varer fra 19.00 – ca. 21.00. Tilmelding på Aula.**
På mødet samles vi og har bl.a. valg til bestyrelsen. Senere er vi sammen stuevis.
- **D. 9/5; holder vi Legepladsdag fra ca. 14.30 – 19.00.**
Man kommer og er med når man kan og så længe jeres børn kan holde til det. Vi forbereder en masse opgaver på vores legeplads, og vi knokler sammen for, at den bliver flot og legeklar. Der er traditionen tro kartoffelsuppe til alle.
- **D. 12/5; holder vi Blomstens dag. Her er bedsteforældre velkomne til en dejlig dag i vuggestuen eller børnehaven med deres barnebarn.**
Bedsteforældrene tager en blomst eller plante med som de sætter i jorden sammen med barnebarnet – det er super hyggeligt. Vi byder på kaffe.
- **D. 25/5; holder vi sommerfest for hele huset. I forældre og søskende er inviteret.**
Vi har desværre ikke plads til bedsteforældre, onkler og tanter denne dag, selvom det kunne være hyggeligt. Kun hvis de kommer i stedet for jer, er det i orden.
- **D. 26 & 27/5; Kr. Himmelfartsdag og dagen efter, holder vi lukket.**
Nødpasning i et andet af byens dagtilbud vil være muligt med tilmelding. Besked herom kommer senere.

Mange Hilsner

Henrik

