



## Nyhedsbrev fra Kontoret

*"Asketræer kan blive meget høje og gamle. Asketræet er et såkaldt lystræ, da det lader masser af solens lys skinne igennem sin krone. Derfor er der et rigt dyre og planteliv under – og omkring disse træer. Vores Logo er et Asketræ. "*

Sådan begynder fortællingen om vores Legetræ – det vender jeg tilbage til.

Det er en fornøjelse at skrive et helt almindeligt nyhedsbrev til jer, der slet ikke handler om C..... ☺, men som skal handle om noget så forskelligt som sutter, fyraftensmøder for nye familier, og vores Legetræer, som omsider er blevet færdige. Dertil vil jeg også gerne løfte sløret for de planer vi har for vores nuværende og kommende Skovtroldebørn. Lad mig begynde med det sidste først.

### April-planen

Til april sker der to spændende ting – dels skal vores Skovbørn og Troldebørn i Forårslejr og dels så tager vi de første skridt til, at få dannet de to nye Skovbørn- og Troldebørn grupper, som skal starte helt og rigtigt op til august.

Vi har i en årrække holdt Forårslejr for vores aller ældste børn – de der skal i skole efter sommer. Det er en rigtig god tradition med masser af god pædagogik i. Børnene er på det tidspunkt klar til noget nyt og det er tydeligt, at de er ved at være for store til børnehave. I Forårslejren får de et skifte på et godt tidspunkt og de får lige et sidste skud af det allerbedste som Skovbørnehuset kan som en fin afskedsgave. I år får Troldebørnene Bålhuset som deres Forårslejr-sted sammen med Michelle og Dorte, og Skovbørnene får Værkstedet som deres sted sammen med Johannes og Janne. I forældre til Skovbørn og Troldebørn skal nok komme til at høre meget mere om det.

Til april samler vi også en gruppe af de kommende Storegruppebørn. Det gør vi fordi, der er rigtig mange børn i vores fire børnehavegrupper til april – og det behøver der ikke at være. Kasper, Tina og Gefjyn samler 16 børn som bliver begyndelsen på den nye Troldegruppe, og de skal holde til på Skovtroldestuen. Til august kommer flere til og vi bliver på det tidspunkt 25 børn i Troldegruppen og 25 børn i Skovgruppen. Vi har overvejet om vi skulle samle hele den nye Troldegruppe med det samme, men vi har valgt at gøre det i to etaper, for at udnytte en sjælden mulighed for at kunne arbejde i dybden med bl.a. legerelationer og voksen/barn kontakt. Personalet er i gang med at danne de nye grupper, og I får besked når det arbejde er færdigt.

Som I nok kan se, kommer der til at være rigtig mange børn samlet nede ved Skovtroldene til august, og der er reelt set ikke plads til dem. Det har vi arbejdet for at finde en løsning på i personalegruppen og i bestyrelsen. Løsningen bliver en ny bus – en bus nr. 2 som skal fungere som grupperum for de to grupper på skift. Der er tale om en ombygget bus med garderobe, toilet osv. så den bliver meget mere end blot et transportmiddel. Det er en rigtig spændende løsning som ligger godt i tråd med det som Skovbørnehuset står for og jeg er meget glad over, at denne løsning er ved at falde på plads.

Vi holder et fyraftensmøde i marts for jer forældre til de kommende Skovbørn og Troldebørn. På mødet kan vi fortælle meget mere detaljeret og I kan spørge. Dato og tidspunkt følger.

### Nye familier i Skovbørnehuset.

Nye familier kommer hele tiden til og for mange forældre er det nyt, stort og sikkert også lidt nervepirrende at skulle aflevere sit barn et nyt sted til mennesker man ikke kender så godt. Jeg genopliver i samarbejde med bestyrelsen, en god tradition med at holde fyraftensmøder for jer nytilkomne forældre, hvor vi på en uformel måde kan tale om hvad Skovbørnehuset er for et sted, hvordan jeres opstart har været og ellers bare tale om hvad der trænger sig på. Jeg håber møderne kan være med til at I føler jer velkomne og godt informerede. Jeg plejer også at invitere en forældrerepræsentant fra bestyrelsen og en medarbejder med. Første møde bliver onsdag d. 23/3 kl. 16-17. Der kommer møder igen d. 2/6, d. 12/9 & d. 29/11.



## Hvornår er sutten ok ... set fra mit perspektiv.

En sut kan være god at have ved hånden, når et barn skal trøstes, fordi barnet mærker et savn, har slået sig eller er frustreret. Men der er også nogle negative sider ved at bruge sut, som jeg synes man skal være opmærksom på; En sut hæmmer sprogudviklingen, påvirker tandstillingen og så har sutten en tendens til at børnene opleves og oplever sig selv som mindre/ynge og mere hjælpeløse end de er. Dertil signalerer sutten at det er "synd for mig". Det er det jo også nogle gange og så er sutten selvfølgelig ok. Men når jeg bruger plads i nyhedsbrevet på sutten, så er det fordi at flere medarbejdere fortæller, at sutten bruges mere end den behøves. Den kommer nærmest pr. automatik i brug f.eks. når I forældre kommer for at hente. Det kan der selvfølgelig være en god grund til som vi ikke ved, men unødigt brug af sutten er ikke godt og det bliver nemt en dårlig vane.

Er sutten et udtryk for - eller et symptom på - at vi som forældre grundlæggende har det skidt med at sende vores børn afsted i vuggestue og at vi har dårlig samvittighed over ikke at være sammen med vores små børn? Eller bruger vi sutten til at undgå naturlige og sunde konflikter? - så lad os tage en god snak om det. Brug personalet eller mig. Min dør er altid åben ☺.

## Se lige vores Legetræer!

På gangen har vi to store malerier af et træ - ét ved børnehaveindgangen og ét i vuggestuen. Det er vores Legetræer og nu er de færdige. Vi har fået ophængt frugter/blade/skilte (vi ved ikke helt hvad det er endt med at ligne ☺) med skrift på og der er også en kort forklaring samt fortællingen om Legetræet hængt ved siden af. Vi har fundet på Legetræet som vores måde at minde os alle sammen om, hvad Skovbørnehuset går ud på. Det må vi nemlig ikke glemme. Det er Ditte fra Koglerne som har malet dem.

Ved rødderne har vi overskrifterne i vores pædagogiske praksis og selvforståelse. Med dem står vores træer godt fast. I toppen har vi temaerne for vores ÅrsTidsRytme. Den tykke og stærke stamme er et symbol på hverdagens rutiner som bærer det hele. Frugter/blade/skilte hænger i snor, så der også er noget for børnene at dimse med. Har I lyst til at vide mere så spørg bare.

Afslutningsvis vil jeg gerne rose jeres repræsentanter i bestyrelsen, som jo fik en del nye medlemmer i forbindelse med valget på forældremødet i september. Den nye bestyrelse fortsætter - på deres egen måde - en meget fin tradition og kultur som har kendetegnet bestyrelserne igennem tiden i Skovbørnehuset. Den påskønner det gode som vi gør i Skovbørnehuset, men har også et vågent øje for det der med fordel kan udvikles på - og tager det op. Alt sammen i en meget respektfuld og indsigtfuld stemning, kompetent ført an af vores nye formand Steffen. Det er en stor fornøjelse for mig, at være en del af.

Venlig Hilsen  
Henrik  
[hegra@slagelse.dk](mailto:hegra@slagelse.dk)

